

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προφάσεις εν αμαρτίαις

Αντί να ζητήσει **δημόσια συγγνώμη** από τους επιζώντες και τους απογόνους των Εβραίων συμπολιτών μας – θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, ο κ. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με την από 23/7/08 επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, καταφεύγει σε φτηνά «επιχειρήματα» για να δικαιολογήσει την **αχαρακτήριστη απόφαση** της παράταξής του να απορρίψει την αυτονόητη πρόταση της Δημοτικής μας Κίνησης να ενταχθεί η Θεσσαλονίκη στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων».

Δεν διστάζει μάλιστα να διαστρεβλώσει το όσα διαμείφθηκαν κατά τη συνεδρίαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου, αν και ο ίδιος απουσίαζε από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε και το επίμαχο ζήτημα. Για τα όσα ισχυρίζεται τον διαψεύδουν τόσο τα Πρακτικά της «Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Ονοματοθεσίας Οδών» όσο και εκείνα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία έπρεπε να είχε τουλάχιστον συμβουλευθεί πριν κατηγορήσει, κατά την προσφιλή του τακτική, μερίδα του τύπου και την αντιπολίτευση για «**παραπληροφόρηση**». Είναι το λιγότερο προσβολή της Ιστορίας να ζητάει από τα θύματα του Ολοκαυτώματος να του «εισηγηθούν» αν πληροί η Θεσσαλονίκη τους όρους του καταστατικού των μαρτυρικών πόλεων, όταν το ίδιο το Δ.Σ. του «Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλεων» ανακήρυξε την πόλη μας «**αυτοδικαίως**» ως μέλος του(!). Καλούμε τον κ. Δήμαρχο να φέρει με **δική του πρωτοβουλία** στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για την **πανηγυρική ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης** σε μαρτυρική πόλη, μετά την ιεροσυλία που διέπραξε η παράταξή του. Όσοι αγρυπνούν και αγωνίζονται για το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης δεν πρόκειται να ανεχθούν το θάψιμο της πιο τραγικής και διδακτικής σελίδας της ιστορίας της.