

ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την μη ένταξη της Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων σε σχέση με την μαρτυρική θυσία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, ο Δήμαρχος κ. Β. Παπαγεωργόπουλος απέστειλε στον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαβίδ Σαλιτέλ την παρακάτω επιστολή :

«Κύριε Πρόεδρε, με στεναχώρησε ιδιαίτερος η έκταση που πήρε μία διαπαραταξιακή και ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής «Δημοσίων Σχέσεων, Μνημείων και Ονοματοθεσίας Οδών» του Δήμου Θεσσαλονίκης, που όμως ΔΕΝ έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το οποίο και αποφάσισε στην τελευταία του Συνεδρίαση την ΑΠΟΣΥΡΣΗ του θέματος και την ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ του σε νέα βάση.

Είναι φανερό ότι υπάρχει θέμα παραπληροφόρησης εκ μέρους μερίδας του Τύπου, η οποία προκειμένου να κάνει αντιπολίτευση στην Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν διστάζει συχνά να διαστρεβλώνει τα πραγματικά γεγονότα.

Ποιά είναι η αλήθεια;

Το θέμα εισήχθη προς συζήτηση στη διαπαραταξιακή επιτροπή «Δημοσίων Σχέσεων, Μνημείων και Ονοματοθεσίας Οδών» τη Δευτέρα 2/7/2008 και η οποία ομοφώνως (συμμετείχε και Δημοτική Σύμβουλος εκπρόσωπος της παράταξης του ΠΑΣΟΚ) αποφάσισε αρνητικά στην ένταξη της Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων με το σκεπτικό ότι «ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ θεωρούνται οι ΠΟΛΕΙΣ οι οποίες υπέστησαν καταστροφές από τους φασίστες – ναζί» π.χ. Χορτιάτης, Καλάβρυτα κ.λ.π., όπως ανέφερε επί λέξει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η εισήγηση αυτή εισήχθη προς συζήτηση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ΔΕΝ αποδέχθηκε την εισήγηση της Επιτροπής και αποφάσισε την ΑΠΟΣΥΡΣΗ του θέματος από την Ημερήσια Διάταξη και την ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ του, αφού βεβαίως προηγουμένως μας εκφράσετε εσείς ως Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης τις απόψεις σας διότι το θέμα δεν είναι τελείως απλό.

Σας εσωκλείω, λοιπόν, την «Ιδρυτική Πράξη – Καταστατικό» του Δικτύου ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ που ιδρύθηκε το 2000, με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαβρύτων η έδρα του οποίου βρίσκεται στα Καλάβρυτα, Πρόεδρός του είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και το οποίο Καταστατικό στο άρθρο 3 περιγράφει τους «ΣΚΟΠΟΥΣ» του Δικτύου.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ως σκοπούς και:

-Την «αναζήτηση και διεκδίκηση των εύλογων, δίκαιων και πλήρων ηθικών και υλικών αποζημιώσεων».

-Την «αναζήτηση και η διεκδίκηση της επιστροφής με κάθε μέσο των λεηλατηθέντων από τις κατοχικές δυνάμεις πολιτιστικών θησαυρών».

-Την «ανέγερση κοινού μνημείου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, η συγκρότηση ιστορικού αρχείου» κ.λ.π.

Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα του θέματος και το ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης χωρίς την δική σας σύμφωνη γνώμη δε θα μπορούσε να πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση.

Εάν, λοιπόν, συμφωνείτε με τους όρους που θέτει το Καταστατικό του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και εξουσιοδοτείτε το Δ.Σ. του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων να χειρίζεται τα παραπάνω σοβαρά θέματα, θα ήθελα να μας το γνωρίσετε εγγράφως, έτσι ώστε σε επόμενο Συμβούλιο μας να ληφθεί απόφαση σύμφωνα απολύτως με τις δικές σας απόψεις».